

Vriendelijker tuin: vriendelijker buren

Hoe een leuk buurtje nog leuker wordt! Het is al bijzonder als buurtbewoners met elkaar het initiatief nemen om van een gemeenteplantsoentje een buurttuin te maken. En het is fantastisch als je nog geen half jaar later een buurtbewoner hoort zeggen: de tuin is een stuk vriendelijker geworden en de buren ook.

Door Wout Schotsman

BENNEKOM - De buurttuin aan de Jonker Sloetlaan ziet er op de Open Tuinendag al behoorlijk volwassen uit. Toch was het in februari nog alleen maar een grasveldje dat tweemaal per jaar door de gemeente werd gemaaid. Reina Kuiper, een van de initiatiefnemers lacht: "We hebben wel ontzettend mazel gehad met zo'n ontzettend mooi en groeizaam voorjaar. Bovendien, we hebben best veel al wat grotere planten gekregen. Ze zijn niet allemaal hier klein begonnen."

Dan maken we een wandeling door het park. Wonderlijk dat je nu een rondleiding kunt krijgen over een



De buurttuin aan de Jonker Sloetlaan tijdens de Open Tuinendag. Foto: Wout Schotsman

terreintje, waar je voorheen voorbij liep, eigenlijk zonder het te zien. Direct naast het voetpad staan frambozenstruiken, met een aantal van die heerlijke rode vruchten er aan. De verleiding is haast niet te weerstaan. "Dat hoeft ook niet", zegt Reina. "Er zijn zoveel voorbijgangers die gauw even een framboosje plukken en in de mond steken. Prima, ze zijn voor ons allemaal." Het gaat trouwens niet vanzelf, zo'n buurttuin aanleggen. Vooral de voorbereidingen zijn zwaar werk. Graszoden verwijderen. Schrale grond weghalen. Heel wat kubieke meters tuinaarde en compost opbrengen. Als de voorbereidingen niet goed zijn, dan wordt het niks of duurt het minstens veel lan-

ger. Nu heeft de buurt in het eerste seizoen al frambozen, aardbeien en rabarber. Ook als volwassen plant er neer gezet. Van een jong rabarberplantje kun je pas in het tweede jaar oogsten immers. Rode en zwarte bessen. Dat zijn ook al wat oudere struiken. Zo heeft de tuin dat volwassen aanzien binnen een half jaar gekregen. Nu is het kunst om de tuin goed bij te houden. Daar doen heel wat buren aan mee. Met plezier. "In september doen we mee met de Nationale Burendag!", vertelt een van de bewoners trots. Sport heeft de naam te verbroederen. Tuinieren in een buurttuin doet dat ook! In de loop van de dag zijn heel wat complimenten opgetekend in het gastenboek.