

Aan de Jonker Sloetlaan is een plantsoentje omgetoverd tot een prachtige binnentuin. Een initiatief van Reina Kuiper, die sinds twee jaar in Bennekom woont en haar eigen achtertuin wat aan de kleine kant vond. 'Maar we hebben geen geld om een groot huis te kopen, dus dachten we: "Laten we het plantsoen adopteren." Reina ging de omringende burens langs met haar idee. 'Ik wilde het alleen doen als er meer dan twee mensen echt enthousiast zouden zijn en als er geen tegenstanders zouden zijn.' Toen aan die voorwaarden bleek te zijn voldaan -er waren meerdere mensen die graag wilden meedoen en niemand was tegen-, ging Reina aan de slag. Ze is actief in de Natuur & Milieu-sector en wist de weg om hier en daar wat fondsen aan te spreken. In overleg met de buurt en met haar schoonzus die landschapsarchitecte is, ontwikkelde ze een plan. Inmiddels is dat plan grotendeels gerealiseerd en het aantal enthousiaste tuiniers groeit. Een prachtige houten bank, die ook door de bewoners zelf is gemaakt, maakt dit stukje Bennekom helemaal 'af'. Er is een website gemaakt over dit project: [www.voortuinbennekom.nl](http://www.voortuinbennekom.nl). Maar veel leuker is het om zelf even te gaan kijken. John Voermans maakte alvast een prachtige foto van het tuinierende gezelschap aan de Jonker Sloetlaan.

